

Colofon

MISSle- en ONtwikkelingswerk
jaargang XXVI nr. 1 (2026)

Uitgave van

Missiebureau Bisdom Roermond

MISSION

informatiebulletin over diverse missionaire
activiteiten in de Missie en verschijnt zes keer per jaar.

Missiebureau

Het Missiebureau heeft tot doel de geloofsverkondiging in missielanden te
ondersteunen in de ruimste zin van het woord.

Swalmerstraat 100

6041 CZ Roermond

(0475) 38 68 80

info@missiebureau.nl

www.missiebureau.nl

NL27 INGB 0001 04 50 00 - NL11 RABO 0144 10 14 08

ISSN: 1567-1305

Wilt u ons werk ondersteunen?

U kunt al helpen door ons werk mee te nemen in uw gebed. Wilt u ons ook
financieel ondersteunen? U kunt uw gift ook aan ons overmaken via
internetbankieren: Missiebureau Roermond NL11 RABO 0144 1014 08 o.v.v.
Mission no. 1.

Of gebruik de QR-code die hier staat afgebeeld:



MISSION



Een nieuw seizoen voor de wereldwijde missie



Een communicant in Indonesië

De wereld waarin wij het evangelie mochten horen, is niet meer dezelfde als de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen vandaag opgroeien. Dat vraagt om een frisse blik op Gods werk in deze tijd.

Toen velen van ons als jonge gelovigen Gods roeping hoorden, leek de wereldkaart van de missie nog overzichtelijk. Missionarissen trokken vanuit het Westen naar verre oorden. We ondersteunden hen met gebed en gaven en volgden hun brieven met

spanning. Die tijd was waardevol en heeft rijke vrucht gedragen. Maar de tijd heeft niet stilgestaan.

Een recent grootschalig onderzoek naar de staat van de wereldmissie schetst een opmerkelijk beeld. Het evangelie heeft inmiddels 4,57 miljard mensen bereikt. Tegelijkertijd wacht nog steeds een grote oogst: ruim 3,34 miljard mensen hebben nog geen echte kans gehad om Jezus te leren kennen. Dit aantal mag ons niet ontmoedigen, maar oproepen tot voortgaand gebed en inzet.

Een nieuw gezicht van de wereldkerk

Misschien de meest hoopgevende ontwikkeling is deze: het christelijk geloof bloeit vandaag vooral buiten Europa en Noord-Amerika. Waar in 1900 nog meer dan 80% van alle christenen in het Westen woonde, is dat nu nog maar een kwart. De meerderheid van onze broeders en zusters zijn tegenwoordig te vinden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dit is geen teleurstelling, maar een vervulling van Gods belofte aan Abraham dat alle volken gezegend zouden worden.

Neem Afrika bezuiden de Sahara. Daar groeit de Kerk met een vitaliteit die ons mag inspireren. In 1970 telde men daar 20 miljoen gelovigen; vandaag zijn dat er 230 miljoen. In Nigeria gaat 90% van de christenen wekelijks naar een dienst of eucharistieviering. De jonge Afrikaanse gemeenschap heeft een missionaire ijver die ons eraan herinnert hoe het in de begintijd van de Kerk moet zijn geweest.

Missionarissen uit onverwachte hoeken

De meeste missionarissen worden tegenwoordig niet meer vanuit het Westen uitgezonden. Brazilië stuurt 40.000 missionarissen de wereld in, Zuid-Korea 35.000

en de Filipijnen 25.000. Amerika is nog steeds de grootste met 135.000 uitgezondenen, maar niet langer de enige speler. Dit noemen experts 'polycentrische missie': vanuit alle landen naar alle landen. God gebruikt de veelkleurigheid van zijn Kerk om plaatsen te bereiken die vroeger gesloten leken.

De kracht van verhuizing en verbinding

God gebruikt ook de grote volksverhuizingen van onze tijd. In 2020 telde men 281 miljoen internationale migranten, waarvan bijna de helft christen is. Denk aan de Chinese christenen die na de onderdrukking in Hong Kong naar Groot-Brittannië kwamen en daar levendige gemeenschappen stichtten. Of aan de Afrikaanse gelovigen die in België lesgeven en tegelijk het evangelie delen.

Ook de technologie opent deuren die onze generatie nooit voor mogelijk had gehouden. Meer dan 60% van de wereldbevolking is tegenwoordig online. Bijbel-apps brengen Gods Woord naar smartphones in landen waar Bijbels verboden zijn. Toch blijft het persoonlijke contact onmisbaar. Het evangelie gaat niet alleen om informatie, maar om transformatie door de Heilige Geest.

Waar de nood het hoogst is

De grootste uitdagingen liggen in Zuid-Azië. Alleen al in Pakistan woont bijna tweevijfde van alle onbereikte volksgroepen ter wereld. Pakistan's strenge wetten tegen godslastering maken het werk daar gevaarlijk. Ook in Noord-Afrika en het Midden-Oosten zijn de religieuze beperkingen het zwaarst. Toch werkt God ook daar, vaak in het verborgene.

Het onderzoek wijst ook op een zorgwekkende spanning. Van de ongeveer 450.000 christelijke missionarissen wereldwijd werkt 97% in gebieden waar het evangelie al bekend is. Slechts een klein deel bereikt de volksgroepen die nog nooit van Jezus hebben gehoord. Er gaan meer missionarissen naar Europa dan naar Azië, terwijl Azië 60% van de wereldbevolking telt en het werk daar tien keer goedkoper is.

Hoop voor de toekomst

De projecties tot 2050 zijn hoopgevend. Als de huidige trends doorgaan, zal het christendom blijven groeien in het globale zuiden. Tegen 2060 zal meer dan 40% van alle christenen in Afrika wonen. Tegelijkertijd waarschuwt het onderzoek dat als de Kerk niet blijft vernieuwen en focussen op de onbereikte gebieden, deze groei kan stagneren.

Wat ons vooral mag bemoedigen is dit: door alle veranderingen heen blijft God trouw aan zijn belofte. Hij bouwt zijn Kerk en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Of die Kerk nu groeit in Seoul of São Paulo, in Lagos of Lahore, het is Zijn werk en Hij zal het voltooien.

Wij mogen het voorrecht hebben om daaraan mee te werken, met onze gebeden, onze gaven en ons getuigenis. De wereld is veranderd sinds wij jong waren, maar de opdracht is hetzelfde gebleven: ga heen en maak alle volken tot leerlingen. Laten we met vernieuwde moed en wijsheid in deze tijd opnieuw ja zeggen tegen Gods roep. De oogst is groot, de arbeiders zijn weinig, maar de Heer van de oogst is machtig en getrouw.

En Hij zei: 'Geven jullie hen maar te eten'

VASTENACTIE

BISDOM ROERMOND

Met de Vastenactie-campagne van 2026 brengt Vastenactie bisdom Roermond hoop en menselijkheid in het hart van het Boliviaanse regenwoud.

Wanneer Jezus in het evangelie tot zijn leerlingen zegt: "Geven jullie hen maar te eten", spreekt Hij woorden die tegelijk ontwapenend en uitdagend zijn. Hij laat ons niet als toeschouwers aan de kant staan, maar betreft ons actief bij het leven van de ander. Deze woorden vormen geen vrijblijvende suggestie, maar een nadrukkelijke uitnodiging om verantwoordelijkheid te nemen en te ontdekken dat wij, samen, veel meer kunnen dan we denken.

Vergeeten mensen in het regenwoud

Het bisdom Pando in Bolivia is een uitgestrekt gebied van tropisch regenwoud en rivieren, meer dan drie keer zo groot als Nederland. Afgelegen dorpen zijn moeilijk bereikbaar en voorzieningen zijn schaars. Mgr. Eugenio Coter werkt daar met een klein maar gedreven team aan een grootse opdracht: zieken verzorgen, kinderen opvangen die anders op straat zouden leven en gevangenen nabij zijn in omstandigheden die menselijkerwijs nauwelijks te verdragen zijn.

De bisschop heeft een ziekenhuis gebouwd aan de rand van de stad en een hospitaalboot laten varen naar afgelegen gemeenschappen. Kinderen met een beperking krijgen fysiotherapie en zij die dreigen te verdwalen op straat vinden een veilig thuis in de naschoolse opvang. "Veel kinderen krijgen thuis nauwelijks te eten", vertelt zuster Violeta. "Ze denken dat ze dom zijn en helemaal niets kunnen. We willen ze allereerst meer zelfvertrouwen geven en natuurlijk een goede maaltijd."

Menselijkheid achter tralies

In de gevangenissen van Pando is de nood misschien nog wel het grootst. Mensen leven er dicht op elkaar in ongezonde omstandigheden, hebben nauwelijks te eten en niets om handen. "Twee jongens hebben onlangs brood gestolen van anderen", vertelt Marie Cruz, liefkozend 'Pincha' genoemd door 'haar jongens'. "Ze zijn verschrikkelijk in elkaar geslagen, maar dat hadden ze er voor over", zeiden ze me. "Ze werden liever doodgeslagen dan dat ze dood gingen van de honger".



Pincha op bezoek bij haar jongens

Al 22 jaar brengt Pincha vrijwel dagelijks eten naar de gevangenen. Ze helpt bij het regelen van papieren voor rechtszaken, luistert naar hen en geeft soms een flinke uitbrander. "Ik ontmoette hier geen slechte, gevaarlijke mensen", zegt ze. "Ja, mensen die fouten hebben gemaakt. Maar ze waren allemaal even vriendelijk voor me. Ik zag hier menselijkheid en ze hebben mijn hart gestolen. Dus ik ben gebleven."

Mgr. Coter legt uit waarom het pastoraat in de gevangnissen zo belangrijk is: "De menselijkheid is bij deze mensen beschadigd, maar is er altijd nog, hoe klein soms ook. Deze mensen komen op een dag vrij. Als hun ervaringen in de gevangenis ze nog meer hebben gebroken, dan zullen ze weinig kunnen bijdragen aan een veilige, welvarende samenleving. Dit is geen gevecht tegen armoede en ellende. Dit is een strijd om mensen te redden."

De Zeven Werken van Barmhartigheid

Het werk van bisschop Eugenio Coter en zijn team is een levend voorbeeld van de zeven werken van barmhartigheid: hongerigen voeden, dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken en doden begraven. Deze eeuwenoude daden van medemenselijkheid zijn geworteld in het evangelie en in het hart van onze katholieke traditie.

In Matteüs 25 identificeert Jezus zich met de kwetsbaren: "Wat je gedaan hebt voor de minsten van mijn broeders, dat heb je voor Mij gedaan". De werken van barmhartigheid zijn geen checklist om af te vinken, maar een levenshouding. Ze nodigen uit tot een manier van zijn: open, ontvankelijk en vol compassie.

Samen maken we het verschil

De Vastenactie-campagne 2026 steunt twee concrete projecten in Pando.

Ten eerste de inrichting van een nieuwe naschoolse opvang in het stadje Sena, waar kinderen veilig kunnen leren en spelen terwijl hun ouders lange dagen in het oerwoud werken. Voor dit project vraagt Vastenactie bisdom Roermond de steun van Nederlandse basisschoolkinderen.

Daarnaast ondersteunt Vastenactie bisdom Roermond het pastorale werk in de drie gevangnissen van Pando. Het project wil bijdragen aan een menswaardig leven door de leefomstandigheden te verbeteren, zinvolle dagbesteding te organiseren, medische zorg te bieden en juridische ondersteuning te geven.

Zoals paus Leo XIV ons in zijn inaugurele homilie herinnerde: "Broeders en zusters, dit is het uur van de liefde! De liefde van God die ons tot broeders en zusters maakt, is de kern van het evangelie. Barmhartigheid is geen abstract begrip, maar liefde die zichtbaar wordt in daden".

Vastenactie bisdom Roermond maakt deel uit van deze beweging. Niet door zelf naar Bolivia te reizen, maar door ons hart te openen, onze stem te gebruiken en onze middelen te delen. Met elkaar kunnen wij een verschil maken - in de gevangnissen van Pando, in de nieuwe naschoolse opvang in Sena én in onze eigen levens. Want wie deelt, ontvangt en werkt aan een groeiende verbondenheid.

Uw bijdrage is welkom via Missiebureau Roermond NL21 INGB 0003 0000 46 o.v.v.

Vastenactie bisdom Roermond

Moge deze vastentijd ons ertoe bewegen opnieuw te geven wat we kunnen - niet uit plicht, maar uit liefde.

Onze impact in 2025: projecten die we hebben gesteund

In 2025 heeft het Missiebureau, dankzij de genereuze bijdrage van donateurs en partners, verschillende kleinschalige projecten kunnen ondersteunen in diverse landen. Elk initiatief weerspiegelt onze missie: het verkondigen van het evangelie en het op een gerichte en effectieve manier bijdragen aan concrete verbeteringen in het leven van mensen. Wij zijn onze donateurs en partners diep dankbaar voor hun onmisbare steun, die onze missie mogelijk maakt.

Land/bisdom	Projectnaam	Doel	Bijdrage
Tanzania/Shinyanga	Bouw slaapzalen school	Educatie	€ 2.000
India/Khammam	Ondersteuning renovatie pastorie Khammam	Geloofsversterking & evangelisatie	€ 3.000
India/Chingleput	Ondersteuning geluidssysteem Arockia kerk Vengaivasal	Geloofsversterking & evangelisatie	€ 1.500
India/Kumbakonam	Renovatie pastorie Thiruvaiyaru	Basisvoorzieningen	€ 2.000
India/Eluru	Solidariteitsbijdrage oogonderzoek ouderen en kinderen	Gezondheidszorg	€ 1.000
Tanzania/Kigoma	Banken en electriciteit voor Nyaronga Parish Church	Geloofsversterking & evangelisatie	€ 2.000

Land/bisdom	Projectnaam	Doel	Bijdrage
Tanzania/Shinyanga	Training catechisten	Geloofsversterking & evangelisatie	€ 1.500
Tanzania/Morogoro	Aanleg toilettengroep school	Basisvoorzieningen	€ 1.500
Tanzania/Bukoba	Aanschaf catechesemateriaal scholen	Educatie	€ 1.500
Tanzania/Ifakara	Solidariteitsbijdrage bouw huis Benedictinessen	Basisvoorzieningen	€ 1.000



De erbarmelijke staat van de pastorie in Khammam

Land/bisdom	Projectnaam	Doel	Bijdrage
Oeganda/ Masaka	Aanleg waterput en latrines school	Basisvoorzieningen	€ 2.000
Kenia/Kitui	Aanleg irrigatiesysteem	Basisvoorzieningen	€ 2.500
India/ Khammam	Ondersteuning bouw kapel	Geloofsversterking & evangelisatie	€ 3.000
Malawi/Zomba	Aanleg moestuin seminarie	Zelfredzaamheid	€ 3.000
Congo- Kinshasa/ D'Idiofa	Renovatie van een dak van een kerk	Geloofsversterking & evangelisatie	€ 2.500
Tanzania/ Kayanga	Ondersteuning ziekenhuiskapel	Geloofsversterking & evangelisatie	€ 2.000
Mali/San	Renovatie schoolinternaat	Educatie	€ 2.500

Land/bisdom	Projectnaam	Doel	Bijdrage
Tanzania/ Njombe	Solidariteitsbijdrage aanleg zonnepanelen school	Educatie	€ 1.000
Tanzania/ Musoma	Solidariteitsbijdrage training catechisten	Geloofsversterking & evangelisatie	€ 1.000
India/Dindigul	Solidariteitsbijdrage activiteitencentrum voor kinderen	Educatie	€ 1.000
India/Dindigul	Ondersteuning aanleg toiletten weeshuis	Basisvoorzieningen	€ 2.000
Tanzania/ Mwanza	Aanschaf catechesemateriaal	Geloofsversterking & evangelisatie	€1.500
DR Congo/ Kinshasa	Ondersteuning bouw Mariagrot	Geloofsversterking & evangelisatie	€ 3.500
India/Dindigul	Solidariteitsbijdrage bouw opvang weeskinderen	Basisvoorzieningen	€ 1.000

Land/bisdom	Projectnaam	Doel	Bijdrage
DR Congo/ Kinshasa	Ondersteuning aanleg varkens- en pluimveehouderij	Zelfredzaamheid	€ 3.000
Nigeria/ Ibadan	Aanleg waterreservoir SMA huis	Zelfredzaamheid	€ 2.000
Oeganda/ Kampala	Ondersteuning beroepsopleiding school	Educatie	€ 2.500
Tanzania/ Ifakara	Aanleg toiletten school	Basisvoorzieningen	€ 1.500
DR Congo/ Kinshasa	Verbetering leefomstandigheden gevangenis	Basisvoorzieningen	€ 2.500
Tanzania/ Mwanza	Ondersteuning bouw slaapzaal internaat	Educatie	€ 1.800

Land/bisdom	Projectnaam	Doel	Bijdrage
India/ Thamarassery	Solidariteitsbijdrage ondersteuning St. Joseph's home project	Ondersteuning religieuze gemeenschappen	€ 1.000
Mali/San	Ondersteuning bouw kapel	Geloofsversterking & evangelisatie	€ 3.000
India/ Cuddapah	Ondersteuning jeugdprogramma	Geloofsversterking & evangelisatie	€ 2.000
Suriname/ Paramaribo	Ondersteuning Radio Immanuel	Geloofsversterking & evangelisatie	€ 2.000
India/ Vijawada	Solidariteitsbijdrage empowering programma kinderen	Educatie	€ 1.000
Tanzania/ Tunduru	Ondersteuning aanleg ondergronds waterreservoir	Basisvoorzieningen	€ 3.000

Land/bisdom	Projectnaam	Doel	Bijdrage
India/ Guntur	Ondersteuning beroepsopleiding jongeren	Educatie	€ 3.000
Tanzania	Solidariteitsbijdrage jongerenprogramma	Educatie	€ 500
Tanzania/ Kigoma	Solidariteitsbijdrage renovatie kantoor	Geloofsversterking & evangelisatie	€ 1.000
India/ Cuddapah	Ondersteuning naaiatelier vrouwen	Empowerment	€ 2.250
India/ Guntur	Aanschaf fietsen catechisten	Geloofsversterking & evangelisatie	€ 1.500
India/ Sivagangai	Ondersteuning opleiding visnetten weefprogramma	Empowerment	€ 2.000
India/Eluru	Ondersteuning bouw kapel Kodigudem	Geloofsversterking & evangelisatie	€ 3.000

Land/bisdom	Projectnaam	Doel	Bijdrage
India/ Ootacamund	Ondersteuning aanschaf ambulance Kallar Mission	Basisvoorzieningen	€ 4.000
Tanzania/ Morogoro	Ondersteuning aanleg waterinstallatie	Basisvoorzieningen	€ 2.500
India/Eluru	Ondersteuning bouw kerk	Geloofsversterking & evangelisatie	€ 2.500
India/Guntur	Aanleg podium kerk Thurakapalem	Basisvoorzieningen	€ 2.000
Tanzania/ Mwanza	Solidariteitsprogramma Jongerenontmoetingsdagen	Geloofsversterking & evangelisatie	€ 1.000
Burundi	Ondersteuning kliniek	VA-project	€ 1.693

Land/bisdom	Projectnaam	Doel	Bijdrage
India/Kottar	Ondersteuning Children's Home	VA-project	€ 2.500
Kenia/Bungoma	Renovatie keuken van een school in Chebukaka	VA-project	€ 18.300
Argentinië/San Luis	Ondersteuning school	VA-project	€ 4.310
Solomon Islands	Ondersteuning medische post	VA-project	€ 4.500
India/Trivandrum	Ondersteuning Karuna Nivas opvanghuis	VA-project	€ 9.665
India/Kanjirapally	Ondersteuning beroepsopleidings-programma	VA-project	€ 12.558
Kenia/Mombasa	Ondersteuning ecologische boerderij	VA-project	€ 6.700
Burkina Faso	Ondersteuning meisjes internaat	VA-project	€ 3.300

Land/bisdom	Projectnaam	Doel	Bijdrage
China	Ondersteuning pastoraal centrum	Bestemmingsgift	€ 40.000
India/Thamarassery	Ondersteuning bisdom	Bestemmingsgift	€ 7.025
Sierra Leone/Freetown	Ondersteuning parochie Freetown	Bestemmingsgift	€ 950
Paraguay	Ondersteuning Redemptor Hominis	Bestemmingsgift	€ 500
Diverse landen	Ondersteuning opvanghuizen via ADK-programma	Educatie	€ 129.534 (incl. € 25.000 uit nalatenschap)
Diverse landen	Ondersteuning priesterstudenten via PMP-programma	Pastorale vorming	€ 12.027
India/Vellore	St. Joseph's Leprosy Society	Nalatenschap	€ 10.000
Malawi/Mzuzu	Misintenties	Nalatenschap	€ 6.400